

Wilt u mijn ogen openen voor de tekenen van brood en wijn, de tekens van de doorboorde handen!

U kent misschien die ets van Rembrandt van de maaltijd van Jezus en de Emmausgangers, met die knecht die aan tafel bedient: De knecht die zo druk bezig is met de schalen en de wijn, met het bedienen, die nergens anders oog voor heeft, wiens Ogen worden gehouden, Terwijl de Emmausgangers plotseling de ogen open gaan, die al aan tafel zaten met die vreemde spanning, met dat onverklaarbare gevoel, met die brand in de harten. Met geopende ogen aan de tafel, omdat ze de tekenen zien en verstaan nadat de schriften geopend zijn! en omdat de schriften geopend zijn!

En nu zijn en worden steeds de schriften geopend, zeer speciaal nu hier en nu, nu klinkt luid en dringend vanmorgen en in de komende dagen: Zie ik sta aan de deur en ik klop, doe mij open want ik wil binnen komen en met U de maaltijd houden!

Voordat wij aan het gebed van de zelfbepreuning toe zijn, is