

Dat de onwaardigen tot waardige deelgenoten van de tafel des Heren maakt..

Het woord, dat de goddelozen rechtvaardigt..

Het woord, waardoor er wonderen gaan gebeuren

het woord, waardoor Kerken naar elkaar toekruipen..

Het woord, waardoor mensen naar elkaar toegeslagen worden..

het woord, waardoor tegenstellingen worden opgeheven..

het woord, waardoor handen verzoenend worden uitgestrekt naar elkaar

het woord, waardoor we elkaar weer vertrouwen, waardoor we ~~elkaar~~ ^{elkaar}

hoog houden..

De Heer komt... dat gaat door en niets houdt ~~tegen~~ ^{tegen}..

we kunnen barrières opwerpen.. barrières van Kerstbomen en witte wijn

en lekker eten en wat kerstfersjes zingen en lukas 1 lezen..

we kunnen ook anderzinds barrièrs opwerpen..Barrières van onverzoen-

-lijkheid, eigengereidheid, gemakzucht, ^{eis} waardigheid, stijlloosheid,,

en als het wonder dan niet gebeurd??? ??

Jezus Christus is vanwege het ongelooft in bepaalde streken machteloos geweest,... alleen;alleen heeft Hij zijn vloek geslingerd.. naar Kapernaum, Cherazim, Bethsaida...

de Heer komt..! dat gaat door.. Hoe hoe zullen we hem ontvangen..???

in ootmoed, onder belijden van onze zonden.. in Geloof, dat Zijn Woord Wonderen werkt...Spreek slechts eén woord!!!

Laten we ons zalig horen aan Het Woord, dat vlees geworden is!!!!

Zijllen we er allemaal over nadenken en het op onszelf toepassen???

Hoer U zalig aan dit Woord! Amen.

...breedte van de genade van de Heer...

...In de beginne was het woord... het woord is vlees geworden...

...Het woord is vlees geworden...

...Spreek slechts één woord... dat is ons... Het woord dat de mens...

...het woord dat de mens...

...dat de rijken krachten gheeft, dat de ten bede opgeschreven mensen...

...verhoogt in het leven...