

1. GNZE HULP IS IN DE NAAM DES HEREN DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEFFT AMEN !!!
2. GENADE ZIJ EN VREDE VAN HEM DIE IS EN DIE WAS EN DIE KOMEN ZAL EN W EN VANDE ZEVEN GELSTEN DIE VOOR ZIJN TROON ZIJN EN VAN JEZUS CHRISTUS DIE DE GETROUWE GETUIGE IS DE EERSTGEBOREN UIT DE DODEN EN DE OVERSTE VAN DE KONIGEN DER AARDE AMEN !!!
3. Aanvangslied is uit ps 147 vers 1 en 2
- 4 , nadat wij met de kerk van alle eeuwen ons geloof beleden hebben zinge wij gezang 47 vers 4
- 5 gebed .

HEMELSE Vader wij willen u leven en prijzen voor uw genade , die geens deze morgen bewezen hebt, door tot ons te komen met de tekenen van uw liefde voor ons uw kindrene . Gij hebt onze arme , hongerige en derstige zielen willen spijzen en laven , wij hebben het zo nodig , en Gij weet dat, Gij hebt uw verbond opnieuw met ons bevestigd, in het bloed van uw zoon knix hebt Ge ons opnieuw verzekerd van uw hartelijke liefde en trouw jegens ons , Wij hebben mogen vieren het feest van uw

*Vaertdronk
in Winsum
D. Praechter*

GELIEFDEN BROEDERS EN ZUSTERS IN ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS!

Velen uwer zullen zich dat stukje uit ons oude avondmaalsformulier herinneren , dat derde en laatste stukje voor het gebed ,:

~~Datxxxxkanxxxxxxxkxxxxxxx~~ Gelijk uitvelen graankorrels een meelgemalen en een breed gebakken werdt , en uit vele druiven , samengeperst een een wijn en drank stroomt en zich geheel vermengt;;; Zo zullen Ook Wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, allen te Samen het Ene Lichaam zijn , wegens Christus onze lieve Zaligmaker, DIE ONS TEVOREN ZO UITNEMEND HEEFT LIEFGEHAD, en dit ene Lichaam zullen we niet alleen maar met schone woorden , maar met de daad jegens elkaar bewijzen !

Het derde stuk , waar ook ons leerboekje van spreekt , de dankbaarheid!

Ja ook het HEILIG AVONDMAAL weet van een derde deel , Van morgen hebben we bij breed en beker de dood des Heren verkondigd, dat is onze diepe verlorenheid beleden en onze toevlucht gezocht tot onze enige redder we hebben gezongen van onze redding , van onze verlossing,

ons is verkondigd tastbaar en zichtbaar ? Deze gaven zijn voor u , deze gaven van welkemen genoegdoening , van rechtvaardigmaking zijn voor u MAAR ER IS EEN DERDE NAAST VERLORENHEID EN REDDING ? NAAST VERLOSSING EN ~~XXXXXXXXXXXX~~ , het heilig avondmaal spreekt ook van dat andere

van de heiligmaking , van het nieuwe leven , van het samen een lichaam zijn , van die dure verplichting!

Want de dankzegging na het avondmaal is een gezamenlijk danken, is het samen leven en prijzen voor de geneten weldaden en kan niet op uw eentje plaatsvinden.

Het is de tafel der gemeenschap, en niet der enkeling, het lichaam kan niet , als los zand aanelkaar hangen, dan is het lichaam verbroken, het aangaan aan de tafel, in het besef , ik ga voor mezelf , wat heb ik met andren te maken is uit de boze , is onmogelijk , is de verscheuring van het ene lichaam, het is onmogelijk in uw eentje aan tafel te gaan ~~xxxx~~ individuele genieting kan er pas plaats vinden , als u de broeder of zuster vlak bij u weet.

Dankzegging wegen al het goede , ons geschenken , maar die dankzegging zal zich uiten , zal zichtbaar worden in een leven van dankbaarheid, van dienende liefde . De viering van dit feest, het feest van het samen aan die ene tafel zitten , samen dat ene breed vormen heeft dure verpl+ plichtingen.

En om iets te verstaan van die waarachtige ~~xxxx~~ breederlijke liefde waarmee ^u aan elkander dienend ~~te~~ verbonden blijven , zullen we moeten terugkeren tot Hem , die ons zo uitmuntend heeft liefgehad ,

Onze nabetrachting wil een stepbeerd zijn ! Wacht nog even , stept u eens even , u bent nu van tafel opgestaan , u bent weer op u eïgen plaats gaan zitten , u gaat met de weldaden Gods overladen de week in , de maanden in , maar wacht u even, wat gaat u doen met de gunsten en de weldaden, wilt u nog even mee terug gaan naar Hem , die u zo uitmuntend heeft liefgehad?