

de troon zal ons niet verschrikken, omdat wij de troon kennen, als de troon der genade, om dat wij in het midden van de troon weten, het Lam Lam dat geslacht is..

door het gedenken der daden, door het verwachten van de Heer, die gekomen is en komt, worden wij teruggeroepen van onze vragen en aanvechtigen, worden wij geroepen uit onze klacht tot de lofzang: de lofzang, waarin de engelen ons voorgingen, toen ze het Sbli deo gloria zongen in de velden van effratha; Het ere zij God!!! en het is dit ere zij God uit effrta's velden, dat ons bij de vragen wegroept, omdat dit ere zij God alles te maken heeft met de barmhartigheden God's met zijn innerlijke ontfermingen..

Engelen gaan ons voor in de lofzang, engelen die niet vol wantrouwen zijn ten opzichte van God, engelen wier verstand niet verduisterd is...

engelen, die ^{alrijd} staan voor de troon van het lam dat geslacht is, en zingen: Gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie..

weet u, zonder de kennis aan het lam, zonder de kennis van God die op de troon der genade is, worden voor ons de problemen en de vragen ondragelijk. maar in de kennis van beiden wordt de benauwing weggenomen en wordt, hoe wonderlijk het ook moge schijnen, onze klacht veranderd in een lofzang, zelfs een lofzang in stilheid...

feiten en gebeurtenissen kunnen ons verbijsteren, maar dit zullen wij ons te binnen brengen, hierom zullen wij hopen: Goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt, biddend smekend reepend... goed is het in stilheid te wachten, op het Heil des Heren dit zullen wij ons te binnen brengen en hierom zullen wij kopen: