

mensen ,die zich verblijden over de heerlijke dingen, die door hem geschieden...

nog ,ook nu nog wil hij heerlijke dingen laten geschieden.. doordat Hij via mensenmonden laat aankondigen het komende sabbathjaar, de eeuwige sabbathsvreugde!!

waar alle smart,over gebondenheid van 18 en 38 jaar gebannen zal zijn waar de Vader zal kunnen zeggen : het is zeer goed..

zeer goed met de mens, mijn mens, hij is weer geheeld...

laat ons reageren als die mensen...

laat ons het enige toegestane sabbathswerk doen..

het helen van de gebrokenen. het bezig zijn met het heil der mensen..

zal vinden

als de Heer bij zijn komst ons zo bezig ~~ziet~~, zal het ons toeklinken

wel gij getrouwe dienstknecht en dienstmaagd!...

gaat in tot de vreugde uws heren, de eeuwige sabbathsvreugde...

Laten we wel even nog afspreken, dat M Jezus niet in de stadions te vinden was.

wel in de synagoge , in de tempel, in de ziekenhuizen

Wat zegt de zelfde Lukas in Handelingen 10:38

" Hij is rondgegaan,weldoende en genezende,allen ,die door de duivel overweldigd waren... en God was met Hem. Amen.