

Jan 1961 *gedienst* *Geest van morgen* *Georgje Fehles*

1. Onze hulp iw. in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt
2. Genade zij U en vrede van God onze Vader heeit. AMEN.
en den Here Jezus Christus. AMEN.
3. Broeders en zusters vervolgen wij ons samenzijn met het zingen van Psalm.84, vers 1 en 6.
4. Nadat wij ons leven gesteld hebben onder de tucht van God's heilige Wet zingen wij Ps.130: 2.
Na de genadeverkondiging zingen wij het 4 vers van ps.130:4
5. ALS DIENAREN VAN JEZUS CHRISTUS VERKONDIGEN WIJ AAN EEN IEDER? DIE ZIENDE OP HET KRUIS VAN CHRISTUS SCHULD BELEDEN HEEFT. VOOR GOD DE VERGEVING DER ZONDEN!

Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God gesla-gene en verdunkte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

6. GEBED! Vader in de hemel: op de morgen van deze "ondag willen wij in stilheid tot u komen en beginnen ~~xxxxxxxxxxxx~~ met U onze aanbidding te brengen. Wij aanbidden u om het geschenk van Jezus Uw zoon, onze Grote hogepriester, onze Middelaar onze leidsman ter zaligheid. Wij aanbidden U omdat dat Heilsplan van U, de redding van uw mensen door het bloed van uw zoon. O heer God, wat zijn wij U dankbaar, wat zijn wij gelukkig, dat we daarvan mogen weten, dat we de stem van uw kind Jezus kennen en in gehoorzaamheid hem mogen navolgen.. Wij aanbidden U Heer Jezus, Onze Heer, dat Gij dat nameloze lijden gewillig hebt willen dragen, al die striemen, wij loven en danken u voor onze vrede, voor onze genezing.. Wij danken en loven U, dat Gij het kruis hebt verdragen en de schande niet geacht.. ~~Wij aanbidden u~~ Heere Jezus, Gij die ter rechterzijde des Vaders zit wij danken u, dat Ge voor ons bidt, dat Ge Daar wilt zijn om voor ons in te treden, wij danken U voor De Geest dat we geen wezen zijn.. wij danken u voor het woord en op deze morgen in het byzonder voor uw Eed, voor uw zichtbaar gemaakt woord.. Hemelse Vader, nu wij in dit uur tot de tafel van uw zoon mogen komen laat ons uw genade ons genoeg zijn, doe ~~xxxxxxxxxxxx~~ ons het Sacr. waardig bedienen, laat ons allen uw liefde in brood en wijn aanschouwen uw liefde, die alle kennis te boven gaat.. Wij willen u vragen, help verlevendig in ons allen heel sterk het verlangen naar de ene Avond-maals tafel, waar wij allen in Waarheid aanzitten.. Bescherm uw kerk uw kinderen, waar gij ze ook hebt.. God van alle barmhartigheid, wees ook met onze gemeente, hier ter plaatse, wees met onze zieken, met de bedroefden, met alle die lijden, wat ook hun leed moge zijn, Wil met hen zijn, die nog van verre staan, ver van uw Rijke Tafel.. wees met onze oude broeders en zusters, bereid hen voor op de bruilofts des Lams Stort over hen een volle zegen uit, hef wijzelf hun oude hoofden op om U heer Jezus te verwachten.. O Heer verzadig ons met het Goede, opdat onze monden uw Lof zullen zingen, ~~xxxxx~~ van nu aan tot in eeuwigheid.. Verhoor ons om Jezus wil. amen.

7. zingen wij terwijl uw gaven ingezameld worden van Gezang 48: 2en3.