

Zalig zijn we ,als we in deze vragen de armen, de nedärigen,
de ootmoedigen en de zachtmoedigen blijven, zalig als we de ~~arme~~
armen van Geest blijven,die het over de gehele linie van hun bestaan,
van God verwachten.

zalig als we ons niet ergeren, zalig als we de armen van geest
blijven,want dan is onzer het koninkrijk der hemelen

Amen!