

Maar het omgekeerde is ook waar !

Jagend naar de vrede en naar de levensheiliging, zult u de Heer zeker zien!

En ik geloof, dat als we Jezus zien, we het echte leven hebben dat we dan, al worden we maar 27 jaar, dat de dagen dan al velen waren, waarin we het goede zagen: namelijk Jezus !

Broders en Zusters, Jongens en Meisjes, wie wenst niet vele dagen om het goede te genieten:

Natuurlijk wenst u dat !

Jaagt dan naar de vrede, jaagt naar de heiliging, jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods en u zult het enig goede zien, proeven tasten, genieten: Jezus Christus, uw Heiland, Uw Redder, uw Behouder, Uw Heere, ~~en~~ Uw God en Uw Gastheer, en Uw BROEDER...

a m e n.