

*Ademen, door de mond heen bren e Gods*

met het goddelijk beeld. dat is Gods vriendelijk aangezicht; dat ons tegemoet straalt! amen.

*Ma heb sterven*

amen

Er zit iets van een eger in het sterven!

God maakt er een einde aan de kende door!

Zen zeggen ja. Hoe vreemd het wellicht ook klinken moge.

Niet dat de catechismus levenance is en het leven niet een liefhebben!

Niet dat de catechismus een onverschillig verlopen naar de dood zou

verklonden!

Neen, de dood blijft onnatuurlijk. en we hebben het leven verschrinkelijk

liet. En we mogen en moeten een het leven hangen!

En de jonge en de oude mensen hebben het leven verschrinkelijk liet..

In wellicht daren hebben we zo'n meeste met de stof, die we vernemen

*Ma heb sterven*

In de jongen, die onze gasten zijn, hebben het mischen niet gestellen.

Misachen! Want wat is er vichtheden, dan te spraken over het

stervens terweyten Jesus Christus...

Het leven hebben we liet.. dat weet de catechismus ook..

Neer het antwoord bedoelt te zeggen, dat we de grote angst voor de dood

kyt zijn! we hebben niet meer bang te zijn, voerwat achter de dood zit..

*Ma heb sterven*

Kinkaxinxix Christus heeft ons gezegd, wat achter de dood staat..

Gods vriendelijk aangezicht...

De catechismus zegt, van de dood is portier geworden.

Portier, die ons de doorgang naar het eeuwige leven moet geven...

En dit is een blijde wenschap, kinkix en geen gezakelijk gezegde..

Van dit kan zelfs gezegd worden, dat er een bij vooruitzicht is, dat

het hart streelt. Gelijk ik bij een van onze hoogbetierden gemeenteliden

tekenen dat vers weet lezen: Het kan dus waar zijn!

dat kan dus tenzijste van kinkixkinkix het stervens moment gezegd worde

Over dat bijde vooruitzicht in het onwissen, en verscheid te worden

*5 1 5*