

aan deze voeten, die zee en graf, hel en dood vertreden hebben...
die neervallen aan deze voeten en uitroepen :
waarlijk Gij zijt Gods zoon...

Gij zijt gods zoon..

Daxt

Natuurlijk ,dat kan ook de wonderbare, dat wil zelfs de wonderbare spijziging
bewerken,dat we dit verwonderd, aanbidgend uitroepen :

gij zijt Gods zoon..

en de wonderbare spijziging vindt plaats, wanneer het nog dag, nog licht is.
dan krijgen we bij de broden op de dag Inzicht, dat Waarlijk Jezus Gods zoon is

Maar als het dan moet, als het dan moet, als is het danook laat, kan het
in Gods genade, in de vierde nachtwake op zee.. midden op zee...

amen.....