

want wat baat u de god, die ~~verruikt~~ op de wereldgodenmarkt verkregen is?
Oren heeft hij niet! In de tijd van nood slaapt hij . hoort hij niet !

De Hoeder Israels echter slaapt nog sluimert ~~aan~~ ..

Ogen heeft de afgod niet !

Zien in al uw angst en pijn , doet hij niet...

Onze God alleen ziet uit Sion neer, in

Voeten heeft hij niet, men moet zijn goden dragen...

Maar onze God is nabij allen, die schreivnd tot hem vluchten...

Wie onzer zal zijn eer willen, kunnen verruilen tegen wat geen baat brengt

wij zullen aalleen maar kunnen spreken van alle gunsten, die wij van Hem
genoten hebben.

amen.