



voor allen die herinnering: u bent collega van Jeremia. en dus...

herkenbaar wegens u profetische roeping...

om U te bezinnen op dat Belijden van Gods naam in deze wereld...

en dat gaat niet zomaar. daar is strijd voor nodig. strijd tegen het eigen mensenhart allereerst...

Strijd tegen de hananja's die spreken naar het hart van Jeruzalem en de wereld...

u bent te herkennen ouderen , en u jongeren...

aan uw spreken... laat u spreken te alle tijde, een profetisch spreken zijn...

Laat Uw mij ze profetisch mij

u bent te herkennen... an uw zwijgen... aan het uw's weegs gaan...

want dit spreken en dit zwijgen het is beiden :

Gods weg.. de weg van het profetische Woord .

amen....