

Ja, ook een nieuw vertrouwen...

Zelf als Jona nog in de vis zit... Dannog geloof, nieuw geloof aan het leven...

Als Jona nog in die slijmerige ruimte van het ingewand der vis is, en geen notie heft van het uitgespuwd worden aan een onbekend strand, dan is er toch al geloof aan een nieuwe toekomst...

Hij zegt het immers aan het einde; "at hij zal offeren en geloften betalen en dat de redding des Heren is..."

~~... dan komt een einde aan al dat onbesliste...~~

dan komt een einde aan al dat onbesliste...  
dan worden die woorden, die veel gehoorde woorden plotseling werkelijkheid  
Dan worden woorden als Verdoemenis en Eeuwig oordeel een benauwende  
wereklijkheid....

Maar dan worden, O wonder evenzeer als die anedere begrippen werkelijk  
heid... Die woorden van Vergeving, en vertrouwen en geloof en redding  
wereklijkheid....

Dat is het wonder van dit 2 de hoofdstuk...

Dat er gebeden wordt, dat er tenslotte een plaats en een tijd des gebeds  
komt...

~~Maaxxdaxkxxx~~

En dan we dan plotseling

~~... dan komt een einde aan al dat onbesliste...  
... dan worden die woorden, die veel gehoorde woorden plotseling werkelijkheid  
... Dan worden woorden als Verdoemenis en Eeuwig oordeel een benauwende  
... wereklijkheid....  
... Maar dan worden, O wonder evenzeer als die anedere begrippen werkelijk  
... heid... Die woorden van Vergeving, en vertrouwen en geloof en redding  
... wereklijkheid....  
... Dat is het wonder van dit 2 de hoofdstuk...  
... Dat er gebeden wordt, dat er tenslotte een plaats en een tijd des gebeds  
... komt...  
... Maaxxdaxkxxx  
... En dan we dan plotseling~~