

Aks het dan nog eens zover met ons mag komen ,gemeente!
Dat we zulk een offer willen brengen.. dat we z'on schuldbelijdenis
zullen uitspreken....

En zo zat ik naar Jona te kijken !

Zo zat ik naar de mens te kijken... Naar mezelf !

Naar mijn eigen belijdenis! Naar wat ik zeg! naar wat ik wel wil offeren !

Maar wie is Jona eigenlijk ?? Wie is Jona ?

Op die vraag geeft niet deze preek, maar het gehele boek Jona het ant-
woord !

Voor die vraag moet u het hele boek lezen en herlezen...