

Wie weet kan God deuren maken in deze dodencel

Wie weet of God toch niet licht kan maken in deze duisternis...

In het wie weet ligt het ongeloof aan het noodlot, ~~en~~ en gaat het geloof dagen aan de levende, handelende God van Israel Daarin ligt het geloof aan een andere profeet ,die een genadig oog zal hebben voor de millioenen buiten Israel...

In het wie weet, wordt geweten, dat wij geen mogelijkheden meer hebben, maar Dat

*Handwritten signature*

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Handwritten marks]*

Is dat wel waar, dat er van Jona zoveel uitgaat ?

Is het ~~wax~~ door zijn persoon, zijn optreden, zijn profetenmantel en zijn vlammeende ogen, dat de mensen zich bekeren ?

Nee, het is niet door de persoon..

Het is door zijn woord...

Zijn woord van Oordeel, gericht en genade en verzoening

Door zijn Preek...

*[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'Oordeel', 'genade', 'verzoening', and 'Preek' are visible.]*