

Dat is het grote levensperspectief voor de blindgeborenen, voor de mis-
maakten, de lammen en de invaliden, de beschadigde, de van de geboortef
gekwelde mens...

En hij kwam terug... ziende.. en het was sabbath...

Deze wereld van de grote breuklijnen, van de benauwende raadselen
van de gestadige dood is de wereld waarin Jezus Christus met al zijn macht
en kracht is binnengevallen. Deze wereld is door hem aangegrepen, verzoend

Het is de wereld, waar de grote werken Gods, zijn en worden geopenbaard...

En daarom geen geboorte is tervergeefs,, geen kind, heo beschadigd ook
is tevergeefs geboren...

Hier ligt het antwoord, Gods antwoord bij alle processen over de zin van
mensenlevens...

Wij zullen tot het einde der dagen diep verontwaardigd blijven over een
softenon preces...

Want hij kwam terug ziende.. ~~XXXXXXXXXX~~

waartoe is hij of zij op de wereld, waarom beschadigde kindertjes...

waartoe?waartoe ! Opdat de grote werken Gods openbaar zullen worden...

~~XXXXXXXX~~ Geen geboorte zinloos en tervergeefs..

Jezus zegt via deze blindgeborene tot allen die vragen naar de zin van
een bepaald leven: "Daarom mens zijt ge op deze aarde, daarom bent u geboren

omdat ~~XXXXX~~ in U de werken Gods openbaar zullen worden...

Dat is de levenswaarde van ons aller bestaan...

De blindgeborene is een voorspel, een voorproefje, een teken van de grote
wederopstanding des vles, van het grote volmaakte, herstelde, gecompliceerd

mensenleven. Vande grote sabbath.. van het grote feest.. Dat God het goede
doet en het goede wil en wil dat we leven..

En hij kwam terug.. ziende.. Wat een perspectief... We zullen terugkomen..
opgestaan uit de nacht, hersteld, herboren herschapen, wandelen, dansend

horend, ziende om te feesten, om eeuwig vrij en eeuwig in het licht te zijn

Om de sabbath, de dag der vreugde, de dag der vrijheid, de dag van het feest

eeuwig te vieren... amen..