

Oudewetering, 26 April 1964.

Richteren 5:20 en 24 Gez.9:1,2,4 en5.

1. Votum. 2. Groet. 3. Zingen Psalm 26 : 1 en 8.

4. Wij belijden nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof en wij zingen daarna : Gezang 21 vers 7.

5. Laat ons bidden :

O God onze Vader, Barmhartig en genadig ; Hoor de dankzegging, waarmee wij in dit avonduur naderen tot uw troon, in de naam van onze Heiland en Heer, Jezus Christus.

Voor het wonder van Uw Schoonheid, die in uw schepping zich openbaart--- voor Uw Wijsheid, die de werken der mensen bezielt--- voor Uw Vaderliefde ons betoond in Christus Jezus :

WEEST GEPREZEN, O HEERE ONZE GOD..

Voor het geluk van ons leven op aarde-- voor ons tehuis, onze kinderen, onze vrienden--- voor de verrukking te mogen liefhebben en bemind te worden :

Weest geprezen, O, God onze Vader..

Voor de kracht om U lief te hebben, voor het Recht ons geschonken om Zonen Gods te zijn, voor het recht om tot u te gaan en te bidden, --- voor ~~Uw Antwoord op al~~ Uw Antwoord op al ons smeken :

WEEST GEPREZEN O HEERE ONZE GOD

Voor Uw liefde, waarmee Gij U de eeuwen door, over ons mensen neerbuigt... voor uw eeuwige verkiezing, voor uw eeuwige goddelijke bemoeienis met ons... voor de ons gegeven Bijbel, uw Woord, voor uw overmachtige openbaring--- voor alle zieners en profeten en zangers en dichters die het Visioen van Uw heerlijkheid gezien hebben :

Weest geprezen O, Heere onze GOD

Maar bovenal voor Jezus, die de Naam boven alle naam draagt, die is en die was en die komen zal..... die gekomen is om de machten te ontmaskeren en te overwinnen.. die gekomen is om het Rijk, Uw rijk van Waarheid en Gerechtigheid en van Vrede en Leven te vestigen... die komen zal om alles aan U te onderwerpen :

Weest geprezen o God....

Voor dit samenmogen zijn hier in de kerk, voor dit begin van de nieuwe week, voor dit avonduur

voor deze opstanding

Weest geprezen O, God...

O, God onze Koning, Gij Koning der ganse aarde... Wij zullen U verhogen, Uw Naam prijzen voor altoos en immer.. amen.

6. Uw gave wordt gevraagd voor de Kerkelijke Omslag.

7. wij zingen na de inzamling der gaven Psalm 68 : vers 1 en 4.