

Vindt u soms dat de kerk ook zo iets als het oude Silo..vermolmd..doods..niets meer zeggend

alle gezag en autoriteit verloren hebbend? ~~Waar iedereen maar doet~~

~~Nu als xuxhet xuxpijn doet~~ waar iedereen maar doet

~~Nu xux~~ als het u pijn doet...Hooft des Heren woord

Toen stelde de Heer zich aldaar..ja daar..die plaats,die menselijk gesproken op instorten sta

daar en nergens anders komt Hij

heb moed voor de kerk , de gemeente....

Vindt u dat uw hart , uw leven, uw mens zijn voor God ook zo iets vermolmd doods is als

het heiligdom te silo..zonder leven en elan..verlopend in het oude sleurpad

hoort dan des Heren woord: Toen stelde de Heere zich aldaar

Ja het licht gaat op..zelf zos dat in het donkere bestaan van Eli..dat uitgluste leven

toch het licht opgaat en hij het na 3 maal weet : Het is de Heere

Misschien ook uw situatie: Dat u allang het woord hoorde..dat u allang uw naam hoorde
maar u vermoedde dat het gewoon een mens was..uw vrouw.. uw kollega..uw dominee..uw zoon

Maar het is de Heere God ,die u roept : Samuel Samuel

Laat u dan wakker kussen gelijk dat Kind, dat wonderbaar verwekte Kind, thans weer
verwekt wordt..tot een levende hoop..tot een teken voor gans Israel van Dan tot Bersaba
toe

Laat het u troosten, daar worden Samuel verwekt, wier stem zich verheffen van Dan
tot Bersaba van Chigako naar Hanoi..van Geneve naar Rome

Toen stelde de Heer zich aldaar en hij riep ten derde male Samuel Samuel

Laat u trooste

Ja als God zich openbaart aan mensen..dan roept hij geen nummers..geen massas

dan roept Hij u en u bij uw naam..zoda vergissing is uitgesloten

Hij roept u dan ook heden bij name in de doezelige sfeer van uw geloofsleven

Samuel Samuel

God roept u persoonlijk en tot een persoonlijk leven in geloof en liefde voor hem

U bent..geen nummer voor hem..maar een gekende met een eigen gelaat..eigen leven eigen naam..