

Ja het is alsof Elia, verdediger van het geloof hoort spreken van de menselijke opstand tgv. God, van dat altijd maar afdwalen en niet willen luisteren

Alsof elia met Jezus spreekt over de oerzonde der mensen..zoals U dat vindt in die geschiedenis op de karmel

dat zondige opstandige nimmer luisterende willende volk van God

Jezus sprak met Mozes en Elia over zijn uitgang

De middelaar van het geloof en de verdediger van het geloof van het oude verbond spreken met de voleinder van het geloof

Zo staan wet en proefetn naast het evangelie

En Mozes de wet is een heenwijzing naar het evangelie

en Elia de profetie is een heenwijzing naar het evangelie

Gelijk het evangelie terugwijst naar de wet en de profeten

WET EN EVANGELIE TERUGWIJST NAAR DE WET EN DE PROFETEN

En daar op de berg blijkt dat het een onlosmakelijke zaak is: Wet en Evangelie

Proefetie en

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie

Wet en Evangelie