

I. Mededelingen: De kollekten zijn bestemd voor: *Kerk & Jeugdwerk*

WELKOM: *2 wondagen afwezig, kan niet anders gezegd worden
Trouw M M nog meer & welken tegen mij aanlijken*

: Zoals de meesten uwer misschien bekend zal zijn, moeten de Theologische Knadidaten van Vrije Universiteit en Kampen na hun academische examens, een stage van ongeveer een half jaar lopen in een gemeente om enige praktische ervaring op te doen alvorens zij zich beroepbaar kunnen stellen in een gemeente.

Dit stagewerk staat in Nederland onder leiding van Ds. Thomas.

Op zijn verzoek zal Dhr. Herbert Rooze, Kandidaat in de Theologie hier bij ons zijn stage doen, dit in overleg én met goedvinden van uw kerkeraad, met mij dan als plaatselijk mentor.

Zijn stagetijd zal beginnen ongeveer half augustus.

wij doen u vast bij deze hiervan mededeling.

Met attestatie ingekomen van Haarlem Dhr. en Mevrouw van der Linden Cassee

Met attestatie ingekomen van Middelburg Dhr. Luise en Mej. De Koster van Bodegraven de Fam. Akse met één gedoopt kind. Hartelijk welkom in ons

De kollekten zijn bestemd voor Kerk en Jeugdwerk .
mmdden

2. Stil gebed
3. Votum: ~~Konink~~ In de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest
4. Groet, geliefde gemeente genade en vrede zij U van Hem die is en die was en die komt en van de Zeven Geesten die voor zijn troon zijn
en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is de eerstegeborene uit de doden en de overste van de Koningen der aarde . Amen.
5. Wij willen samen zingen. Psalm 108:1 en 2
6. We willen nu bidden.
7. Ik wil u nu lezen de TIEN WOORDEN VAN GOD, in een taal die wat direkter is wat vereenvoudigd. *Beladrijde 11*
we willen daarna zingen Psalm 81: 9,11 en 13
8. We willen nu de Schrift lezen: Handelingen 9 : 20-31
Handelingen 11 : 19-30
Handelingen 13: 24,25 - 13: 5
9. Zingen Gezang 62 : 1 en 3 } *Konink me*
10. Tekstlezing Hand.13: 2,3
11. Na de preek zingen we onze geloofsbelijdenis.
12. Preek en Geloofsbelijdenis
13. Dankgebed
14. Kollecten bestemd voor Kerk en Jeugdwerk
15. Slotzang Gezang 71: 4,5 en 6.
16. Zegen .

GELIEBDE GEMEENTE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

Het gaat vanmorgen om een byzondere kerkdienst, beter gezegd, een serie van kerkdienstgebbedsdiensten, die het begin werden van het grote apostolaat, de evangelie verkondiging voor alle volken.

Daar in Antiochie is het immers begonnen, dat het apostolaat in gang komt .

Tegelijkertijd is deze dienst de grote start van Paulus geweest..

Wanneer u zo de vorige hoofdstukken wat leest, dan bemerkt u dat de positie van Paulus erg zwevend is, die eerste jaren.

Paulus is door Jezus de verhoogde Heer geroepen op de weg naar Damascus

Hij heeft dat gezicht gehad, die openbaring, maar het blijft zo zweven

Eigenlijk - ja u leest dat nauwelijks wanneer u er vluchtig overheengaats
liggen

we denken dat het een paar weken zijn geweest, ~~maar~~ tussen hoofdstuk 9 de roeping

en hier 13 liggen vele jaren .

n.l. die hoofdstukken 9-13//

En dan komt als je het wat op je laat inwerken/die vraag op:

wat moet dat nu met die Paulus; hij is toch eigenlijk een ontworteld mens!

los van zijn farizeerszijn, zijn eigenkringen, nauwelijks geaccepteerd in de christelijke gemeente

en hij zwerft maar, Van Damascus gaat Hij naar Arabie vertelt Galaten I

en daar is hij lang geweest, waarvoor, als voorbereiding ?

het wordt niet duidelijk

maar van arabie gaat hij naar Jeruzalem

wordt er nauwelijks ~~geaccepteerd~~geaccepteerd ; de enige die zich over hem ontfermd

is de hier genoemde Barnabas

de rest schuwt hem

Na een poos verdwijnt hij weer uit Jeruzalem en komt dan in Caesarea terecht,

om van Caesarea naar zijn geboorteplaats te gaan

naar Tarsus

en als je die teksten wat goed bekijkt is het of geel die roeping van Paulus

eigenlijk doodgelopen is

ie zou zeggen gewoon weer thuis

waarem, omdat het gematigde Jeruzalem hem de radikaal niet gebruiken kan ???
 omdat
 Saulus weer in Tarsus, thuis, met de gewonen alle daagse gang, met de sabbath

Het is dan Barnabas later die hem hieropzekt, weghaalt meeneemt naar Antiochie..

en daar in Antiochie met hem samenwerkt *met hem samen*

Antiochie die kerk hier met name genoemd, is een byzondere gemeente

Ik moet u daar iets van zeggen

Als Stefanus ook een der Jeruzalemse Radikalen door zijn getuigenis ter dood is gebracht, breekt de gemeente van Jeruzalem uiteen.

Stefanus heeft én door zijn getuigenis én door zijn dood als Katalysator gewerkt

Daardoor komt, zou je haast zeggen, een Los van Jeruzalem beweging

Vele mensen vluchten of gaan uit eigen beweging weg

sommigen ~~wijzen~~ *meestal* ver naar Cyprus en Phoeicie

velen daarvan strijken neer in Antiochie *die oude kerk*

En het is dan Antiochie dat de tweede moederkerk wordt

los van Jeruzalem, veel radikaler dan Jeruzalem, direkt al gericht om het evangelie van deopgestane niet voor de joden te houden

In Antiochie is dan gelijk al tweerlei preekking, aan de joden gericht én aan de heidenen de grieken

Antiochie wordt een byzondere gemeente

Het is dan ook wegens deze zaak, die prediking aan de heidenen dat Jeruzalem Barnabas uitstuurt om eens poolshoogte te nemen

hee zit dat daar, gaat dat wel goed, met die wat vrije gemeente ?

En Als Barnabas alles toch in orde bevindt, gaat hij verder op zoek naar Pls. en keert met hem samen

en hij haalt Pls. van Tarsen/terug naar Antiochie

waarem.? omdat zij beiden van meet af aan meer zicht op de zaak hebben als

in Jeruzalem en weten! dit is een zaak die we alle volkeren moeten verkondigen?

omdat zij veel meer dan de oude en eigenlijke groep in Jeruzalem weten

geen judaisme, dit van Jezus is een totale breuk ..

In ieder geval is duidelijk dat Antiochie een eigen accent legt, een eigen sfeer heeft, radikaal is...

het is heel typerend om te zien hoe Antiochie ook een eigen geestelijke elite heeft
er waren in Jeruzalem twee groepen leidinggevende figuren

dat waren allereerst de apostelen en dat waren vervolgens die 7 diaconen..

die twee groepen samen, de geestelijke elite, ooggetuigen en dienaars van het
eerste uur waren de top van de jonge gemeente Jeruzalem

maar frappant om te zien hoe in Antiochie niemand van deze leiders is
daar is een andere groep leiders, profeten en leerraars, die 5 hier genoemd
Daar is dan Barhabas, de man die in hoofdstuk 4 met name genoemd wordt
als degene die zijn akkers verkocht

Heeft hij aan de grote commune van de eerstegemeente de grote stoot gegeven?

het Koninkrijk Gods in heel zijn breedte en diepte door aangegrepen?
Hij de breuk met het bezit, particuliere eigendom schept doorgevoerd?
hij wordt een goed mens genoemd, vol van de H.G. en Geloof

en dan zijn er nog een paar met name genoemd

Simeon Niger, een man met een joodse en een Romeinse naam

dat wijst op geboorte sociale komaf

zoek Lucius van Cyrene daar geldt het zelfde voor

en dan die Vierde Manaën, zoogbroeder van Herodus die Johannes heeft laten vermoorden
zoogbroeder; ja verstaat u dat goed, het wil zeggen die de gelijke opvoeding samen met

Herodus dus heeft gehad. smaakt leren schrijven schermen, rennen, schaken

Manaën een gecultiveerd en erudiet mens dus

en dan als laatste de jongste Paulus, van de universiteit van Jeruzalem geroepen om
eenmaal Gamamiel de grote en knappe hoogleeraar op te volgen.

op zichzelf zoal een heel erudiet stel

ja het is wel even door een sociologische bril bekeken, maar ligt hier ook al
een groot verschil met Jeruzalem ????

het is in ieder geval heel interessant, dat uitgerekend deze 5 we mogen wel zeggen
erudiete mensen daar in Antiochie de leerraars en profeten zijn.

Maar het meest markante wat je van deze 5 kunt zeggen dat bij hen de breuk met Koningen
zo radikaal is geweest; de groep der radikalen

stel u voor: vriend, studievriend van iemand geroepen om Koning te worden...

Barnabas, die de idee van de commune uitbouwt, en er een grote lijn inlegt verkoopt van het privé bezit

Saulus allemaal mensen bij wien de breuk met het verleden, met de boze machten met een dode traditie, met de zonde met ... radikaal is geweest.

Dit vijftal zijn de door de geest begaafde leiders van die vrije gemeente

Het is in die gemeente dat Paulus door Barnabas wordt ingehaald.

andervklimaat ??

daar werkt hij met Paulus een jaar als wat als probeert

als leeraar die het O.T. uitneemt .aan het betreft op Jezus, gekruisigd, opgestaan.

Goed ik hoop dus dat u de lijnen even voor u ziet/

1 Jeruzalem, moeder gemeente, laten we zeggen tamelijk gematigd

Jeruzalem dat er byzonder veel moeite mee heeft om te aanvaarden dat het evangelie een breuk betekent in vele opzichten met Mozes .

2 Dan hebt u daar die wat radikaler groep ~~XXXXXX~~ Stefanus is er één van.

Er breekt vervolging uit/

3 er ontstaat die gemeente van Antiochie met een wat anders gerichte leiding met een veel groter openheid naar het heidendom; verstaat u me goed om het evangelie ook aan de heidenen te brengen.

4 In Jeruzalem zijn de twee groepen leiders: apostelen en de 7 diakenen

5 In Antiochie zijn daar die andere leiders die 5 hier genoemd.

6 In die tussenliggende jaren valt de roeping van Paulus

een roeping die nauwelijks voet aan de grond krijgt, die zich niet weet te realiseren.

7 Nu is ~~door Paulus~~ door Barnabas naar de gemeente van Antiochie gehaald en daar werken die twee samen met de andere drie. *een jaar later*

Dat is geweldig dat Paulus in die kring van Antiochie terecht komt

want menselijkerwijs zou je zeggen ,wat had het moeten worden met PLS.?

was dan zijn verkiezing , roeping niet "leeg" gebleven?

1. Zou dan voor Paulus het grote Licht dat hij gezien had, niet alles geworden zijn ?

2. Zou de stem die hij gehoord had, dan wel zijn leven met arbeid, met zendingsreizen gevuld hebben ?
 - 3 . Zou die byzondere kennis aan Jezus- die uitnemendheid der Openbaringen, zoals Pls zelf zegt in IICor. 12 - hem niet opgeblazen gemaakt hebben ?
 4. Zou Hij de weg van de verdrukking, het lijden om Jezuswil . wel gekend hebben ?
 5. Zou hij wel geweten hebben van die doorn in het vlees ?
 6. Zou die verschijning op de weg naar Damakus hem dan niet lof gemaakt hebben van de aarde; dat hij voorgoed met het hoofd in de wolken gelopen zou hebben en niet gezien dat het Jezus om de aarde gaat ?
- Zou dat geweldige licht hem niet blind gemaakt hebben voor wat er gewoon hier gebeurd aan leed, zonde, godsverduistering
- zou dat licht hem niet verhinderd hebben om gewoon de broeders en zusters te zien ?

Pls voor antiochie ~~gemeente~~ is een ontwoorteld mens, dan hier dan daar

Van de hemel heeft Pls. zijn naam horen roepen

en hij weet wat voor geweldigs dat is onder allen alleen door Christus aangesproken te worden

maar wordt Paulus geen éénling, hoog boven en ver boven de aarde, het kruis ^{v. Jm?} het leed en wat niet al levend? ^{de vreden} ~~voldiende~~ met dat eigen hemelse gezicht ?

Maar het is geweldig om te zien hoe nu die hemelse roeping van Pals.,

- als ik het zo even mag uitdrukken - herhaald wordt

beter gezegd geconcretiseerd wordt in dat feit dat Barnabas vanuit Antiochie Pls in Tarsus gaat opzoeken en hem ~~in~~ meenneemt naar Antiochie

In dat feit wordt Pls roeping geconcretiseerd

de éne broeder gaat de ander roepn

en wat u daar ziet gebeuren gaat nu verder van stad tot stad dat de één de ander roept

Als Pals dan nu in die kerk van Antiochie komt, met die broeders profeten en leeraren kijk dan wordt de zin van zijn roeping al duidelijker

Nu komt dan onze tekst: Nu waren er die mensen daar in de kerk van Antiochie
 Tussen kaakjes in die tijd een wereldstad, grote handels en verkeersplaats
 dus werk genoeg /

nu waren er in die kerk dat vijftal werkzaam, als profeten en apsleeraars
 en mag ik het zo zeggen, er zit al een tijd iets in de lucht

vragen waar gaat het heen wat wil Jezus van ons ?

en terwijl zij vasten bij den dienst des Heren, zeide de H.G., zondert mij Barnabas
 en Paulus af voor het werk, waartoe ik hen geroepen heb

Daar is dat vijftal allen met die enorme breuk met het verleden, geroepen
 door Jezus, een jaar bezig, onderrichtend, ⁱⁿ vaderend, uitleggend
 en vergeet het niet - geconcentreerd in de dienst des Heren....

wat is dat: is dat een kerkdienst?

is dat de kerk allereerst naar buiten met zijn prediking? met zijn diakonaat
 met zijn hulpbetoon?

dienst des Heren, is dat de dienst van de tafel, van de gemeenschap?

neen dat woord is eigenlijk een zeer geconcentreerd woord; dat begrip dienst des
 Heren; het gaat namelijk om een zeer gezegneerde gebedsdienst + *vasten*

Tijdnes ^{el} een van die diensten gaat dan de Heilige Geest spreken
en die gebedsdienst wordt ondersteund door vasten

werd er dan nog gevast? heeft Jezus daar geen streep doorheen gehaald?

inderdaad vasten als zo een stuk heilswerk, vasten als een uitwendige
 rituele handeling dat is afgeschaft

maar Jezus geeft aan het vasten een nieuwe zin

Vasten nieuw testamentisch verstaan is in feite een stukke verbergen stille
 telkens herhaalde omkeer tot God, *stille Rekening met God*
 met wellicht ontzegging van het één en ander.

Nu in ^{om een milje} ~~elk~~ een diensten (gebedsdiensten) met dat byzondere vasten erbij
 als concentratiemiddel, SPREEKT DAN DE HEILIGE GEEST

Ergo: er is dus die enorme bestudering van de HEILIGE SCHRIFT, wat zegt God
 ons daar i.v.m/ Kruis en Opstanding en daar als ee binnenste ring strnegt
 verbonden met die uitleg is daar die gebedsdienst ondersteund met vasten.

en daar spreekt de HEILIGE GEEST en die zegt Paulus en Barnabas afzonderen
voor het werk waartoe ik hen geroepen heb .

hoe zit dat, hoe kan dat, wat is dat geweest ??

Ik dacht dat u het zo mag en moet zien

er zijn daar die profeten, die telkens door de volmacht van de H.GEEST
plotseling in bepaalde situaties en gebeurtenissen de zaak duidelijk en helder
weten te stellen . *Die Profeten of een van de 5 maakt het duidelijk, zegt het!*

De Heilige Geest werkt in die gemeente en mensen en de profeet is telkens
de mond van de Geest

† en tegelijk bewerkt de Geest in de harten der aanwezigen de approbatie
de goedkeuring dat de gemeente de aanwezigen de andere leiders zeggen
inderdaad dat is van God *en niet van de mens*

Over de Geest kan niet beschikt worden, de geest is ook niet identiek
met die mensen

Maar de Geest leidt die mensen en ze laten zich leiden

Dat schrijft Paulus laten in zijn brieven steeds:

Indien Gij u door de Geest laat leiden bent u niet onder de wet
want allen die door de Geest geleid worden zijn zonen Gods

De Geest heeft de leiding en de gelovigen worden geleid

want de mens kan zich die leiding zelf niet geven.

En de leiding ^{van de Geest} realiseert zich dus zoals ik zovene zei/ via die profeet en via
de goedkeuring van die gemeente.

Maar maakt u dat alstublieft niet los van wat hier staat

van dat enorme bezig zijn met de schrift, van die profetische figuren

vooral van dat geconcentreerde op de zaak geconcentreerde gebed van die 5 van die
gemeente

Zondert mij Pls en Barnabas af..

Dat doet onmiddellijk denken aan de verhoogde Jezus die hen twee bij twee uitzendt
~~dat geeft zich op pls leven voor deze tijd~~

ook Jezus riep eerst volg mij en zond eerst veel later uit

en dan? worden ze dan direkt weggestuurd ? de wereld in .

Neen dan volgt opnieuw één dienst of meerdere diensten van die zelfde diensten, gebedsdiensten met vasten want de tekst gaat verder: Teen Vasten zij en baden zij en de handen opgelegd hebbend, lieten zij hen gaan.

Het is duidelijk nu wie er gaan.

maar niet zomaar

heel de gemeente wordt opnieuw opgeroepen voor dat gebed, voor dat vasten

heel de gemeente is dus hier vliegdekmoederschap

vanwaar deze vliegtuigen starten, zij vormen het grote aktieve grondpersoneel

Na de handoplegging, die overdracht van bevoegdheid, ^{heggen} of dat uitgezonden worden namens hen gaan ze.

waarheen? wat gaan ze doen ?

het één is nog even onzeker als het ander?

Ja het evangelie van de Verrezenen verkondigen, maar hoe en waar en wanneer ???

duidelijk is dat het een abramitisch avontuur is

ze vertrekken niet wetend waar ze ze komen zullen en dus aangewezen opnieuw op de leiding van de Geest

nu en u weet wel hoe dat ging dat de Geest hen soms verhinderde daar of daar heen te gaan.

waarheen gaan ze? aanvankelijk is het duidelijk Barnabas gaat naar de plaatsen waarvan hij weet dat er christenen heen gevlucht zijn? Phoenicie en Cyprus .

misschien denkt u in ^{et} ~~et~~s ^{ant} ~~ant~~eressant dit verhaal, aardige historie
maar wat hier en nu ?

wij hebben immers vaste ambten, wij hebben geen amnten meer die zo sterk charismatisch bepaald zijn .

Toch zijn ^{er} ~~er~~ vanuit dit geweldige stuk, dat geweldige begin altijd weer voor onze aanwijzingen richtlijnen, woorden boodschappen .

Misschien deze :

Antiochie is een wereldstad met duizend mogelijkheden en kansen voor het evangelie. En daar werken ~~meer~~ om het in onze begrippen uit te drukken- maar 5 predikanten maar 5, een spetter op de gloeiende plaat, gloeiend voor de ontvangst van het evangelie En dan toch beslist de Heilige Geest dat 2 van de 5 afgestaan moeten worden voor ander werk

Ja achteraf zal blijken dat dit mendiaalwerk is, HET WERK DOOR CHRISTUS opgedragen.

Maar is het in die situatie en tijd ergens niet dwaas ? onlogisch ?

En gezien de houding van Jeruzalem, die ongelofelijk veel moeite ernee heeft dat Gods verkiezing alle volkeren geldt, ook niet een reeien tegen de stroom op ???

En toch oordeelt de Geest anders

de H.Geest zegt: die andere weg op , die schijnbaar vreemde avondtuurlijke weg een spreg in het duister.

Hoe oordeelt de Geest anders dan wij telkens oordelen..

Wij oordelen vaak zo oppertuun, zo naar direkt resultaat, zo vaak naar eigen belang, vaak ook naar geestelijk eigen belang.

En moet u zien hoe heel die gemeente, niet alleen die drie andere leiders, maar heel die kerk van Antiochie de zaak van die twee draagt, begeleidt

andere lijn ?

Wij hebben onze ambten en structuren

we hebben ze een hele tijd ongeveer voor eeuwig gehouden

we werken erthans aan om nieuwe vormen , structuren te krijgen; om een nieuwe bewustwording van het abt aller gelovigen dat ieder in een ambt staat

Tegelijkertijd zijn we aangewezen op de leiding van de H.Geest.

hoe kan dat alles nu doorwerken ?

Vanuit de tekstwoorden en verbanden zou ik zeggen:

Door een ongelofelijk strenge gerichtheid op de Bijbel de Schrift

Op een vandaaruit nieuwe doordenking van wat voor ons beleden is

vergezeld ~~van~~ een nieuwe gebedsintenties wegens de vragen en uitdagingen in deze jaren .

Hoe heeft Lutherszaak dat bewezen; jaren tevoren al bezig als geen der mensen met de uitleg van de schrift heel de schrift oude en nieuwe testament..

hoe zal dat alles gaan en gebeuren?

Door te rekenen op de misschien naar onze maatstaven vreemde beslissingen, van de Geest om opnieuw vrouwen en mannen te laten aanwijzen ^{sonderlijk} en je te laten aanwijzen .

en dat alles dan niet in een sfeer van oncontroleerbaar gevoelsmatig alleen bezig zijn.

maar gelijk ik gezegd heb door serieus na te denken, te bezinnen

misschien begeleid door een modern stuk vasten...

verder te bedenken dat de Geest wel leidt, verkiest en tenslotte de weg wijst

mzar hoe zijn mensen , gemeenten, kerken erbij betrekken

in studie, in horen van schriftuitleg, in voorbede, in concentratie op e zaak van Jezus

in die handoplegging.

Hoe blijft dit voorbeeldig voor ons

ook wat betreft die enorme voorbeeldige bereidheid van die kerk van Antiochie

• tgv. Jezus zaak, tgv. dat afstaan je mag wel zeggen van de twee besten uit dat 5-tal

wat een bereidheid tgv. de zaak van Christus

wat een verder zien dan eigen ziel en zaligheid groot is ..

Hoe voorbeeldig ook voor ons, vermanend wellicht.

• Ze heel vaak wordt de Christenheid tegengehouden door zoveel dingen...

Een enorm brok wereldsheid, een enorm brok pietistische geloofsbeleving alleen maar

bedacht op eigen heil..

Pls. heeft met het evangelie van Christus Kruis en Opstanding de dialoog met ieder

• aangedurfd. U vindt hem in de joodse synagoge, u vindt hem in de conferentiezalen

van grote regeringsleiders, u vindt hem op de marktplaatsen en in de zalen der filosofen..

Het gebeurt ook nu nog. maar wat ~~staat~~ er vaak beneden aan de voet van de kerk

veel angst, veel betweterij, veel laag bij de gronde christelijk laag bij de grondse opvat

• tingen naast, veel splinterkwesties , zoveel persoonlijk en collectief kerkelijk

de zaak van Christus maar laten aansuddereren, weinig vertrouwen in de barnabassen en

paulussen van deze tijd..

hoe weinig vaak dat vliegtuimoderschap dat de kerk van Antiochie was.

Wat heeft Antiochie een vertrouwen in Paulus wat hij doet en leert, de lijnen die hij trekt, de soms vreemde wegen die hij gaat

wat heeft die gemeente een vertrouwen in de leiding van de Geest, in de macht van de verhoogde Jezus Christus.

hoe weinig bereidheid om met een schuldig verleden af te rekenen

hoe angstig weinig het élan, de geestdrift om opnieuw bezig te zijn

met de Heilige Schrift

en waar het gebeurt het omringen met verdachtmakingen, laster of een terugkeer naar een voorbije negentiende of zestiende eeuw.

Pessimistisch over de kerk ? heeft de kerk toekomst ?

misschien niet, althans misschien zo niet.

Er is soms weinig visie- ik denk aan ons eigen land

er is reden ovigerens om optimistisch te zijn

Als nooit te veren is men toch op ee bepaalde manier met de schrift bezig

ter linkerzijde, en het is zielig wat er overblijft en men ons in de rilboe jaagt

ter rechterzijde, en ook daar zullen de opgeverfde oude stellingen onhoudbaar blijken terug is niet mogelijk.

Er is de weg van Antiochie, van Paulus, van de Geest, die later de grote geleerde paulus nog eens de pen in de hand zal geven; en hij zal de kerk een theologie van het woord geven. Petrus ging en Paulus komt

Paulus die het Koningschap van Christus verkondigt beledigt, ondervindt ervaart

zo verging het de reformatoren, zo verging het reformatoren van deze eeuw

Het Koningschap van het Woord en de Geest van Christus

door Barth Bv; beleden en ter hand genomen, terecht gekomen midden in onze wereld met concrete antwoorden op concrete vragen.

Veel is vroeger als dwaasheid uitgekreten en het bleek van de Geest te zijn

Daarom hebben we goede moed ook in deze jaren voor ons land, verscheurd protetsantisme bang beangst zovaak op eigen ziel en zaligheid uit

Want de wijsheid God die ook heden regeert zal veel van onze kerkelijke en niet kerkelijke dwaasheid beschamen. **amen.**