

GELIEFDE GEMEENTE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

We gaan het zo langzamerhand besluiten dat verhaal over het gewone leven

We gaan er nu met zevenmijlslaarzen doorheen. Nog één preek na deze

Of er dan nog niet veel van die kantekeningen te maken zouden zijn ?

Ja ongelofelijk veel. Ongelofelijk veel van die kleine lijnen, opmerkingen gebartenissen waar ons gewone leven dagelijks uit bestaat

Nietwaar wat allemaal te zeggen van die enorme picnic terzijde van het korenveld ? dat uurtje schaft, wanneer de grote man, deze kleine vrouw naderbij nodigtom bij hem, bij de geschoolden, bij het Volk t Volk Israel te komen zitten ? Is het toch waar uw volk mijn volk ?

En dan haar schuchterheid, haar bescheidenheid, haar respecteren der grenze bij de maatijd..

niet zovan wat de maaiers zeggen: meid plof maar neer hoor, de baas is ook maar naaktgeboren, niemand hoeft zich iets te verbeelden..

u kent die levensfilosofie wel: waarbij de koningin een volkswrouw is,

de arbeider eenkaffer, de agent een dienstklopper, de dokter een kwakzalver, de boer een hond, de dominee een zwetser, het meisje een kuismeid...

Ruth doet aan deze geestelijke striptease niet mee..

Ze neemt niets, graait niet naar zich toe als de brutalen, die de halve wereld nemen (~~xiisxxxxdxxxxxxkxxx~~(nu die halve wereld is er ook naar)

Ruth laat het haar aanreiken: neemt van mijn brood en drinkt van mijn wijn en ze laat het desert haar aanreiken;;;het geroosterd koren

wat een wonder eerst dat gesprek, nu dit aan tafel

eten van het brood van een ander, drinken van de luxe van een ander en hij die zich naar haar over buigt...

en ze nam, at en werd verazdigd en er is een overschot aan gehade over voor naomi

kantekeningen voldoende daar midden op het veld- hoe in dat eten het leven

gered is van de dood en de ellende

daar is een overschot van genade in de palm van Boaz hand

en in de palm van Boaz hand ligt voor Ruth een stuk leven, aarde, heilig land, aandacht, wetsbetrachting liggen

wat een kantekeningen zouden er te maken zijn, die toch allemaal stuk voor stuk ons leven vormen...

En Naomi die weer zingt, de bittere die het lied weer terugontvangen heeft die weer iets gaat zien van ELIMElech God is leider ~~weg~~ toch en een weg Hij is zelf is de Loser Verlosser

Daar valt dat woord voor het eerst Losser, die losmaakt uit die verdorde geschiedenis van twee opgegeven vrouwen ...

we zullen ons beperken..ergens met een gevoel van spijt

Maar het moet niet zo zijn, dat u ergens het zelfde gevoel heeft

wat die geïnterviewde vrouw heeft, wiens relaas we vanmiddag zullen horen; iemand uit dit land overgegaan naar het prot. en in nederland zo ongelofelijk geestelijk in de kou komen staan

harten op slot met een dominee die 9 vervolgpreden over Daniel houdt maar aan de vragen voorbijgaat

ik begrijp er iets van/ een serie preken en toch aan onze echte vragen voorbij

Ik vraag u excuus als dat met Ruth het geval mocht zijn geweest anderzijds het was niet anders ik had geen andere bedoeling met u wat aren te lezen om echt te eten om voor u een armvol rode klaprozen en blauwe korenbloemen te plukken en als t' mocht u een zakvol tarwe te bezorge
